

Einde van de wereld in Patagonië en Vuurland DELEN

Door [De redactie](#) op 25-07-2013

Categorie: [Nieuws](#) | Trefwoorden: [Amerika](#), [Argentinië](#), [Nieuws](#), [Patagonië](#), [reisorganisatie](#), [Te Voet](#), [Touroperator](#), [Trekking](#), [Vreemdekontinenten](#), [Vuurland](#), [Wandelen](#), [Zuid-Amerika](#), [zuidershuis](#)



Wil je met eigen ogen het einde van de wereld zien? Een inspirerende leegte, met ongerepte natuurtaferelen? Dan is de tocht door Patagonië en Vuurland in Zuid-Amerika met organisaties Te Voet en Vreemde Kontinenten zeker iets voor jou. Samen met je gids en groepsgenoten beleef je een onvergetelijke trekking.

El desierto imponeert

Patagonië en Vuurland waren ooit de thuishaven van de Mapuches: nomaden gehuld in een dierenvelletje. Vandaag is el desierto een schrale steppe, bewoond door schapen, lama's en poema's. In deze mysterieuze wildernis, waar een grillig weertje heerst, is er niets. Behalve het ruige Andesgebergte dat overdondert door zijn eenvoud en jaarlijks gepassioneerde wandelaars aantrekt. Zij zoeken én vinden er een unieke ervaring.

Nationale parken, meren en gletsjers

In groep doorkruis je de mooiste natuurgebieden van Zuid-Amerika. Op je programma: de nationale parken Torres del Paine, Tierra del Fuego en Los Glaciares waar rust troef is. Per boot verken je ook de prachtige baaien van het **Beaglekanaal** waar je dobbert in een setting van besneeuwde bergtoppen, woelige zeestraten en donkere meren. Pinguïns en zeeleeuwen lachen er je toe. Nog een hoogtepunt? De uitstap naar Perito Moreno. Van deze gletsjer schuift een ijsmassa met veel gekraak vooruit. Indrukwekkend!

Stevig stappen met ervaren gids

De trekking door Patagonië en Vuurland is niet voor doetjes. Je onderneemt enkele meerdaagse tochten in grillige decors met wispelturig weer waarbij je zelf je bagage en tenten draagt. Tenten opzetten, je potje koken en de vaat doen. Ook dat doe je samen met je reisgenoten. Je gids Eric Sackx leidt alles in goede banen. Deze 'ouwe getrouwe' van 't ZuiDERHuis begeleidt al jaren avontuurlijke trektochten.

Schrijf je in voor het infomoment

Wil je graag meer weten over deze wandelreis? Kom dan naar ons infomoment op 14 september om 15u in Gent (Kortedagsteeg 13). Schrijf je nu gratis en vrijblijvend in via gent@zuidershuis.be vóór 12 september. Boek je voor of tijdens het infomoment? Dan krijg je 100 euro korting per persoon.

PRAKTISCHE INFO

't ZuiDERHuis

Kortedagsteeg 13 -15 | 9000 Gent | Tel: +32 (0)9 233 50 00

Melkmarkt 23 | 2000 Antwerpen | Tel: +32 (0)3 285 99 90

Reis

Periode | 21 februari tot 12 maart 2014

Organistatie | door Te Voet en [Vreemde Kontinenten](#), twee organisaties van het overkoepelende 't ZuiDERHuis. Maak kennis met het reisprogramma op www.tevoet.be.