

Van: ElaN Languages <eflash@elanlanguages.com>
Verzonden: donderdag 9 januari 2014 14:02
Aan: Schrijf.be - Wim Van Rompuy
Onderwerp: Een kleurrijk 2014 gewenst!

Is deze mail niet goed leesbaar? [Bekijk hem dan online.](#)

ELAN { LANGUAGES }

it's better to be understood

NEWS  9 JANUARI 2013

NEDERLANDS

FRANÇAIS



Een kleurrijk 2014 gewenst!



Naar welke kant sloeg uw balans eind 2013 door? Was het jaar voor herhaling vatbaar? Of tapt u in 2014 liever uit een ander vaatje? Er staat in elk geval een nieuwe reeks van twaalf maanden voor u klaar. En daarbij serveren wij u graag de allerbeste wensen. Dat het een feestelijke aangelegenheid mag worden. Met lekkers op alle vlakken die ertoe doen. En de nodige inspiratie om geregeld zelf een keer uit de band te springen. Want af en toe moet u eens iets gekks doen om niet ... zot te worden!

Gelukkig ... een nieuw jaar

Over heel de wereld hoort u rond Nieuwjaar mensen elkaar 'geluk' wensen. Sommigen geloven dat geluk af te dwingen is. Of genuanceerder: dat u het geluk een duwtje in de rug kunt geven. In Spanje eten ze op oudejaarsavond twaalf druiven. Eentje voor elke 'voorspoedige' maand die komt. In de Filipijnen dragen ze een kleedje met polkadots. Want al wat rond is, symboliseert er voorspoed. En die is fragiel. Daarom is schoonmaken op nieuwjaarsdag *not done*: u moest het pas verworven geluk maar eens per ongeluk de deur uit borstelen ...

Succes begint bij uw onderkleding

In Latijns-Amerika is het altijd een graadje warmer. Ook op het vlak van tradities. Daar is het dé gewoonte om

gekleurde lingerie te schenken. Rood voor passie en romantiek, groen voor levenskracht en wellness, wit voor vrede en harmonie. Maar ja ... wat waren die maten ook alweer? Want onderschat nooit de impact van een verkeerde cupmaat.

Doe eens iets gek

Mien, waar is mijn feestneus? Voor de *jolige fransen* onder u: boek een retourtje New York en vergeet uw verkleedkleden niet. Want op Times Square mogen alle remmen los. Iedereen staart er rond middernacht naar een immense kristallen bol die langzaam zakt. Gehuld in de meest uitzinnige outfits, knus bij elkaar en klaar om er op zijn Amerikaans een *huge* lap op te geven.

Knaller van formaat

Hét fenomeen dat iedereen intussen overgenomen heeft, komt uit China: vuurwerk afsteken. Ooit symbool voor boze geesten weggagen. Maar nu vooral een visueel spektakel waarvan iedereen het warm krijgt. Al blijft het net op ons Nieuwjaar op dat vlak oorverdovend stil in China. Want het *jaar van het paard* schiet er pas op 31 januari 2014 uit de startblokken. Uw ultieme excuus om tegen die tijd nog eens een rondje pijlen af te schieten. Geniet ervan!

Win het boek 'Het Puttertje' van Donna Tartt



Een van de boeken van het jaar en een roman die niet op uw nachtkastje mag ontbreken: 'Het Puttertje' van Donna Tartt.

Beantwoord de prijsvraag en wie weet bladert u binnenkort door deze ongemeen spannende *pageturner* ...

2013 was in China het jaar van de slang. **Welk dier is dit jaar aan de beurt?**

ELAN {LANGUAGES}
it's better to be understood

ELAN LANGUAGES NV · BRUSSEL · LOUVAIN-LA-NEUVE · HEUSDEN-ZOLDER
TEL: +32 11 49 04 68 · FAX: +32 11 43 47 65
CUSTOMERSERVICE@ELANLANGUAGES.COM · WWW.ELANLANGUAGES.COM

UITSCHRIJVEN